

den ideelle fengshui-lokalitet ved at referere til tilstedeværelsen af de fire dyr: drage, tiger, fugl og skildpadde. Det betyder aktuelt et fladt stykke land omgivet af et hævet terræn. Indtil nu har vi koncentreret os om *qi*, der er tæt relateret til bjerglandskabet. En anden vigtig faktor er det ideelle forløb i vandets strømninger fra det bagerste bjerg langs begge siderne af lokaliteten i et zigzagmønster og herefter et tværforløb i den forreste del af lokaliteten, således at *qi* hindres i at flyde væk. Træer er i reglen plantet ved vandets udløb, hvor det løber væk fra huset, templet, landsbyen eller graven. Dette er et råd, man følger for at bibeholde vandet, for som det kinesiske ordsprog siger: ”Vandet står for rigdom.” Træer bliver plantet, og der hvor vandet løber ud, findes ofte et lille alter, der skal vise vandet vej. Der, hvor der ikke er et vandløb på tværs, kan der være udgravet en lille dam som erstatning. Når først en lokalitet er udvalgt ifølge de nævnte fengshui-principper, mangler man bare at bestemme beliggenheden. Vi fik at vide, at når man vurderer de geomantiske forhold på en lokalitet, udgør formen eller landskabet 70 %, og beliggenheden udgør 30 %.

Wai Lun Tam “Communal Worship and Festivals in Chinese Villages”, *Chinese Religious Life*, ed. by David A. Palmer, Glenn Shive and Philip L. Wickeri. Oxford University Press 2011: 34-35.

### **Tekst 53. Esben Andreasen: Lykke eller rigdom? Templet, der hjælper dig til at få en kæreste (2013)**

*En bygud er først og fremmest en beskytter af byen, men i vore dage er byguders templer i Folkerepublikken og i Taiwan folkelige forlystelsescentre. Tiderne forandrer sig – og religioner dermed. Teksten er skrevet efter et besøg i Taipei, Taiwans hovedstad.*

Alle kender den kinesiske kat, der bevæger poten op og ned. Der er flere fortolkninger, men meget almindelig er følgende: Er det højre pote, giver katten lykke – er det venstre, giver katten rigdom.

Hvad skal man dog vælge? Temaet og dermed valget er benyttet i utallige eventyr – oftest med den gode morale, at penge er noget skidt, lykken er langt at foretrække.

Noget tilsvarende får man ud af et besøg i byguden Xia-Hais tempel i Taipei. Bygudens tempel ligger, som det skal – midt i et larmende gademarked med musik for fuld udblæsning. Lady Gagas ”Bad Romance” gjalder ud gennem højtalerne. (Teksten er meget apropos!). Her sælges alkens varer – sko, tøj, madvarer, krydderier, urter, tørret frugt, traditionel medicin – og især er der et utroligt stort antal boder med slik, så luften er fuld af søde dufte. Dog bliver man på det nærmeste



Matchmaker-guden Yue Lao også kaldet 'den gamle mand under månen'. I Jadekejsereens Tempel i Tainan, Taiwan.

kvalt af den tætte røg fra røgelseskarrene ved indgangen til bygudens tempel.

I den kinesiske gudeverden er byguden en fast bestanddel. Han er byens beskytter, frelser byen fra naturkatastrofer og giver dens indbyggere gode vilkår i enhver henseende, især forretningsfolkene, altså velstand. Meget ofte er der en legende knyttet til byguden. I Taipei kommer han fra fastlandet, bliver transporteret over til øen ifølge traditionen i 1821. Det første opholdssted skaber splid mellem

de nye tilrejsende og bydelens beboere, så i 1853 bliver han flyttet under større uroligheder, hvor 38 af bygudens vagter omkommer, hvorfor der den dag er ofre til dem ved et særligt alter. Stedet er blevet udvalgt på grund af dets gunstige beliggenhed ifølge *fengshui*-tankegang. Daoistpræster fandt, at stedet var billedet på en ”hule med høns”, hvor hønemor beskytter sine kyllinger.

Men naturligvis er Xia-Hai ikke alene. I alt 600 små gudestatuer fylder det lille tempel, som har et lille anneks for at kunne rumme dem alle, men som i øvrigt aldrig er blevet udvidet. Her er Xia-Hais kone, som man ofrer kosmetik til, og her er især ”Den Gamle Mand under Månen”, Yue-Xia, de elskendes gud, som er så virksom, at det siges, at mindst 20 amourøse forbindelser indgås dagligt på grund af ham. Og gudinden Mazu og guden Guangdong kan heller ikke undværes. Her som i buddhisttempler kan man mod betaling få del i Xia-Hais og de øvriges velsignelser – dels ved at købe gudepenge (som heldigvis ikke længere brændes på stedet, da det vil forøge luftforureningen), dels ved donationer, hvor donoren får sine data – fødselsdag, køn og dato for donationen – indskrevet på et lille stykke papir, som bliver anbragt under et miniatyrbillede af guden Xia-Hai.

Først og fremmest besøges Xia-Hais tempel i vore dage for at få hjælp fra ”Den Gamle Mand under Månen”, kaldet Yue-Xia, til at finde en kæreste. Men det er en ny gud. Denne ægteskabsmægler-gud beskrives således i templets brochurer:

Den 43 centimeter høje statue af Yue-Xia kom til bygudens tempel i 1971. Han har et langt skæg og smiler altid. Han har en bog, hvori han optegner ægteskabsaftaler, i den ene hånd og en vandrestav i den anden. Han uddeler røde tråde til de enlige for at hjælpe dem med at finde en kæreste. Statistikken viser, at 6234 ægtepar fandt sammen i 2009 ved ægteskabsmægler-gudens hjælp. Taiwanere elsker at tale om sådanne legender og mirakler forårsaget af ægteskabsmægler-guden.

Sandt nok. I avisen *Taiwan News* den 16. august 2012 stod der, at der blot i de tre første måneder var 3.300 par, som havde takket templet for gudens hjælp, blandt andet ved at sende små bryllupskager (foto) som tak. Og at templet siden år 2000 havde bragt over 61.000 ægtepar sammen. Og templet havde modtaget mere end 5.000 små bryllupskager årligt siden 2005, det højeste antal var i 2008, da templet modtog 9.316 kager.



Lægfolk i bøn i templet. Oftring af røgelse er uhyre udbredt i den kinesiske religiøse verden.

Tilbage til templets brochure:

## Hvorledes beder man?

1. Køb gudepenge (papirpenge) og 3 røgelsespinde.
2. Køb et sæt ofringer, bestående af 2 blymønter, en rød tråd og sukker. (Mønterne kastes – den ene side giver et lykkeligt ægteskab, den anden side mange børn).
3. Antænd de 3 røgelsespinde.
4. Vend dig om mod røgelseskarret og bed til Himmelguden. Introducer først dig selv, navn, alder og adresse. Bed Himmelguden om velsignelse.
5. Henvend dig så til byguden, ægteskabsmægler-guden og de øvrige guder. Når du beder, skal du (igen) introducere dig for guderne, dit navn, alder og adresse, og præsentere kvaliteterne hos den person, som du ønsker at møde (for at stifte ægteskab). (Når I er gift, skal I bringe en lille kasse med bryllupskager til templet for at vise jeres taknemmelighed).
6. Bed til templets vagter: De vil holde onde ånder borte, selv om disse er usynlige.
7. Bed til bygudens hustru: Bygudens hustru velsigner ægtepar, så de får et godt familieliv.
8. Bed til Buddha: Buddha velsigner de besøgende med visdom, fred i sindet og lykke.
9. Placer de 3 røgelsespinde i røgelseskarret. Spis en kage eller to. Så får du ægteparrenes lykke overført. Drik også te, som er velsignet (af templet).

10. *Når du har bedt, skal du give sukkeret til templet. Det vil blive brugt til at lave den velsignede te.*
11. *Bevæg den røde tråd og blymonterne 3 gange med uret oven over røgelseskarret uden for templet. Læg dem derefter i lommen.*
12. *Kom gudepengene i en opstillet kasse. Vi vil brænde dem for dig.*
13. *Tak for din samarbejdsvilje.*

Ud over et personale, som betjener de besøgende med salg af forskellige gudepenge (til de afdøde), blymonter og røgelsespinde, er stedets præster i daoistisk klædedragt i konstant aktivitet. De bliver anmodet om at fremsige lange vers foran hovedalteret, de tager sig af børn, der skal lære, hvordan de skal holde hænderne op for ansigtet, og de går med mellemrum rundt til de mange små altre sammen med to-tre besøgende, som også har doneret penge for at få præsten til at give dem denne specielle ydelse.

Hver 13. maj ifølge månekalenderen bliver byguden båret rundt i kvarteret i den årlige fest for ham, den største af sin art i Taipei, og andre fester holdes om vinteren og om sommeren. I dag står en mindre gruppe af forretningsdrivende for arrangementerne.

Men tilbage til begyndelsen: Ægteskabsmægler-guden har overhalet byguden. Lykken er at foretrække frem for penge – også i Taiwan, hvor lykken stadigvæk er forbundet med familien og børn.

Og det er vel ikke så ringe endda.